

# 11 zotte regels



1. Vanaf dinsdag starten we 's ochtends met 3 keer alaf in de klas.
2. Wanneer de muziek aangaat in de klas lopen we de polonaise.
3. Om woensdag alvast in de stemming te komen mag je iets gek doen met je haar of iets gek in je haar!
4. Op donderdag mag je met twee verschillende schoenen of sokken op school komen!
5. Op donderdag mag je een mop vertellen in de klas.
6. Leerkrachten mogen geen toetsen afnemen op maandag.
7. Op maandag mag je feest eten en drinken mee!
8. Op maandag kom je verkleed naar school, probeer zo origineel mogelijk!
9. Op deze dagen neem je je feesthumeur mee.
10. Op maandag mag je dansen, zingen en doen we allerlei leuke dingen op school!
11. Op maandag zien we graag vrolijke gezichten!